

Helme Heine

# Het harnas van Max



Clavis

VEENWOUDEN



8625 101298 7



**Heine, Helme**

Het harnas van Max / Helme Heine ; [vert. uit het Duits]. - Hasselt : Clavis, cop. 1999. - [36] p. : ill. ; 29 cm  
Vert. van: Der Boxer und die Prinzessin. - München : Middelhaue, 1997.  
ISBN 90-6822-627-4

Max, een kleine neushoorn, is heel gevoelig; hij vangt dit op door een steeds completer harnas om zich heen te bouwen. Symbolisch prentenboek over de liefde die ontwapenend werkt. Illustraties in zachte kleuren en een korte tekst. Vanaf ca. 4 jaar.

99-24-094-7

BIBLIOTHEEK VEENWOUDEN

De Wilgen 2

9269 SR VEENWOUDEN

Tel. 0511 - 47 51 50

Fax 0511 - 47 59 05

AFGESCHREVEN 25



Helme Heine  
Het harnas van Max  
© 1997 Middelhaue, München  
© 1999 voor het Nederlandse taalgebied, Uitgeverij Clavis, Hasselt  
Vertaald uit het Duits  
Oorspr. titel: Der Boxer und die Prinzessin  
Oorspr. uitgever: Middelhaue, München, 1997  
Trefw.: neushoorn, gevoelig zijn, pantser, sterk zijn  
NUGI 280  
ISBN 90 6822 627 4 - D/1999/4124/007  
Alle rechten voorbehouden.



**Helme Heine**

# **Het harnas van Max**



**Clavis**

Max is een zacht en gevoelig kind.  
“Het leven is hard,” zegt zijn vader.  
“Je moet leren je te verdedigen.  
En zorg dat je een dikke huid krijgt!”  
Max knikt gehoorzaam.







Zijn bloed is zo zoet, dat de muggen hem plagen.  
Daarom ruilt hij zijn lievelingspaard voor  
een paar bokshandschoenen.

Vanaf dat moment wordt hij  
met rust gelaten.







De voeten van Max zijn zo gevoelig dat  
ze pijn doen als hij op een mier trapt.  
Daarom koopt hij soldatenlaarzen.  
Nu kan hij met een gerust hart  
rondmarcheren.







De huid van Max is zo dun dat  
hij bij het kersen stelen altijd  
het eerste wordt betrapt.











Daarom verstoppt hij zich in een ijzeren harnas.  
Nu is hij ondoorzichtig.

De neushoorn van Max is zo zacht dat hij  
buigt als er een vlinder op gaat zitten.





Max zet een ridderhelm op. Nu heeft hij de dikste huid van de hele wereld. Hij voelt zich sterk en groot. De leeuwen bijten hun tanden stuk op hem en de angels van de wespen worden krom.





Het harnas beschermt Max helemaal. Alleen de kou en de eenzaamheid dringen er nog doorheen.



Nu kan Max doen en laten wat hij wil. Hij gaat naar bed als hij daar zin in heeft, wast zich niet meer met zeep, geeft brutale of helemaal geen antwoorden meer.





Zijn vader geeft hem een pak voor de broek, maar het kan Max niets schelen. Zijn ouders weten niet meer wat ze moeten doen.

Ook de dokter weet geen raad, al onderzoekt hij Max vanbinnen en vanbuiten. Hij vindt Max erg gesloten, maar een sleutel ontdekt hij niet.









Zijn ouders laten Max de wijde wereld in trekken.  
Het wordt een nat afscheid.  
“Eet netjes en ga op tijd naar bed,”  
roept zijn moeder hem na,  
“en stuur ons eens een kaartje!”  
“En denk eraan,” bromt zijn vader,  
“wij staan altijd voor je klaar.”











Max wordt een dappere ridder.  
Hij gaat geen draak uit de weg, hoe groot  
of sterk die ook is. Hij verslaat ze allemaal.





Op een dag bevrijdt hij een prinses, en omdat  
ze zo mooi en goed is, vraagt hij om haar hand.  
Maar de prinses wil geen bokser.



Max trekt zijn bokshandschoenen uit  
en plukt een boeketje bloemen voor haar.  
Zo vindt ze hem veel leuker.  
Bij het koorddansen doet hij zijn laarzen uit,  
zodat hij beter kan voelen met zijn voeten.











Om te zwemmen trekt Max zijn ijzeren harnas uit.  
Nu kan de prinses zijn hart zien.





's Avonds kussen ze elkaar, dat gaat veel fijner zonder helm.





En elke kus maakt hem even sterk als tien harnassen samen.



Ze trouwen, wonen in een glazen paleis





en Max wordt de lievelingskoning van alle neushoorns.



Het ridderharnas zet hij in de tuin... je weet maar nooit.















Neushoorn Max heeft een zachte, dunne huid.  
De hoorn op zijn neus is zo zacht dat hij buigt  
als er een vlinder op gaat zitten.  
Om beter zijn mannetje te kunnen staan, trekt Max  
bokshandschoenen aan en een ridderharnas.  
Maar of dat de goede oplossing is?

ISBN 90 6822 627 4



9 789068 226270

08-DHK-975



CLAVIS